

Welkom



*in onze klas met
juf Kelly en Jules!*

Welkom!

Hallo lieve vriend,

Ik ben Jules en ik zit in bij jou in de klas.

Kom jij met me spelen? Lekker ontdekken, leren en samen delen...

Jij bent nu ook groot en mag naar de klas. Heb jij ook een mooie boekentas?

Jouw juf zal als een mama met je begaan zijn, zodat jij je hier snel thuis voelt. Dat is fijn.

Juf zal je opvangen met je uitbundige vreugde en soms met je verdriet'jes. We leren leuke dingen en toffe liedjes.

Jij mag in onze kleuterschool openbloeien. Met mij en juf aan je zij zal je vertrouwen snel groeien!



Onze klasleerkracht:



Hallo,

Ik ben juf Kelly en sta iedere dag in de instapklas en 1 ste kleuterklas. Ik omarm de kinderen met veel liefde en geduld zodat ze zich snel thuis voelen in de klas en op school. Samen gaan we op avontuur en veel nieuwe dingen ontdekken.

Ik ben zelf ook mama van 2 kinderen: Lobke en Joppe en getrouwd met Pieter.

Ondertussen ben ik al sinds 2009 juf van deze leuke klas in Loonbeek.

Indien jullie vragen hebben aarzel niet om mij aan te spreken aan de poort of mij een mailtje te sturen:

kellynijs@denelzas.be

Onze kinderverzorgster



Dit is juf Inge. Zij ondersteunt mee het klasgebeuren, de verzorgende taken en staat mee in om extra veel aandacht en liefde aan jullie kindje te geven.

Juf Inge is iedere donderdagnamiddag in onze klas.

Onze turnleerkracht



Dit is meester Jelle. Iedere donderdag en vrijdag gaan we met de turnbus naar Huldenberg. We krijgen dan turnen in de Kronkel. Zorg ervoor dat je peuter/kleuter op deze dagen makkelijke kledij aan heeft, zodat het goed kan bewegen, klimmen, lopen, springen, dansen,... Turnpantoffels zijn nog niet nodig.

De eerste schooldag

Eindelijk is de langverwachte dag daar: De eerste schooldag van jouw peuter. Niet enkel voor je kindje spannend, maar heel begrijpelijk voor jullie ook! Maar geen zorgen... Alles komt goed! 😊

Hier zijn enkele tips die je kan toepassen naar aanloop van en op de eerste schooldag:

- 😊 Wandel op voorhand met je peuter al eens langs de school, ga eens piepen aan onze speelplaats. Zo kan je al wat gesprekjes aanknopen.
- 😊 Koop samen een boekentas, schoolspulletjes,... Laat je kindje maar goed pronken met zijn/haar boekentas bij familie/vrienden/...
- 😊 Oefen al goed om de boekentas open en dicht te doen, alsook met doosjes en drinkbussen kan er geoefend worden.
- 😊 Maak van tevoren ook duidelijk dat mama/papa niet blijft.
- 😊 Laat het afscheid nemen niet te lang duren: Een zoen, dikke knuffel en weg.
- 😊 Hou jezelf sterk voor je kindje, naar school gaan is leuk!
- 😊 Geef eventueel iets van troost mee: Een tutje of knuffel.
- 😊 Hou een vast patroon aan: Wel of niet naar school gaan, maar niet soms wel en soms niet.
- 😊 Heeft je kind nog nood aan dutjes? Laat het, indien mogelijk, halve dagen komen.

 Maak 's avonds tijd om met je kindje tot rust te komen, te luisteren en te knuffelen.

Blijf vooral zelf rustig en laat maar tonen dat je trots bent op je 'kleine spruit'!

Een dag in onze klas

Vanaf 08u15 zijn de leerkrachten aanwezig op de speelplaats. Van 7u tot 8u15 wordt de opvang voorzien door Ferm. Om 08u30 gaat de bel en start onze schooldag. Het onthaal is een belangrijk moment van de dag, zorg dat dit niet gemist wordt!

Wanneer de bel gaat, gaan alle kleuters in hun eigen rij staan en zo stappen wij naar onze klas.

Onthaal

We starten onze dag samen in de kring. Hierbij moeten we heel stilletjes zijn, want elke ochtend slaapt er nog iemand! Dat is Jules, we maken hem samen wakker en dan overlopen we onze kalenders en zingen we onze liedjes.



Impressie

Jules is wakker en heeft vandaag misschien een probleem of eens iets leuks bij wat met het thema te maken heeft. Dit kan ook een verhaal, waarneming, poppenkast, bewegingsmoment, liedje of het bespreken van een prent zijn.

We werken altijd rond thema's in onze klas en laten die zo levensecht binnen komen. Deze thema's kunnen soms meerdere weken na elkaar aan bod komen, telkens met een ander subthema. We starten ieder thema met verschillende impressies, deze kunnen zijn: een uitstap, een verhaal, een poppenspel, een toneelbezoek, iemand uitnodigen in de klas,... Voor deze impressies vraag ik vaak hulp van jullie d.m.v. foto's of filmpjes te maken thuis of iemand die ons kan begeleiden tijdens een uitstap of iemand die iets kan komen vertellen/tonen over zijn/haar hobby of beroep.



Activiteiten

Na een klassikale activiteit volgt er muzische activiteit: Knutselen, schilderen, tekenen,... Dit doen we niet zomaar! Alles gaat bij deze leeftijd rond het experimenteren en exploreren, hierbij maken we onze handjes vuil, soms ook onze kleren. Daarom doen wij een schort aan, maar een ongelukje is snel gebeurt! Trek dus niet je beste kledij aan.

Verzorgingsmoment en fruit eten

Als alles opgeruimd is in de klas gaan we onze handen wassen, nadien nemen we onze boekentas om te drinken en fruit te eten. Liefst het fruit al geschild meegeven of in stukjes, tenzij een banaan. Voorzie het doosje ook steeds van een naam. Na het eten gaan we naar het toilet en wassen we opnieuw onze handen.

Speeltijd

Vorige activiteit verder afwerken of spelen

Klassikale activiteit

We verzamelen voor de middag nog eens in de kring, nadat de klas is opgeruimd. Tijdens dit klassikale moment doen we dingen zoals: Versje of lied aanleren, verhaal, spelen met muziekinstrumenten, wiskundig spel,... Daarna gaan we naar toilet.

Refter en middagspeeltijd

In de refter eten we onze boterhammen of soep/ patatjes (dit is op voorhand besteld via Gimme). Daarna mogen we nog buitenspelen.

Onthaal namiddag

We overlopen aan de hand van de daglijn wat er deze namiddag nog zal gebeuren.

Hoekenwerk

Verzorgingsmoment: Toiletbezoek en handen wassen

Speeltijd

In de namiddag eten we buiten ons koekje en drinken we buiten. We doen de koeken thuis al uit het papier en stoppen deze in een koekendoos met naam op. Na het eten kunnen de peuters/kleuters spelen op de speelplaats.

Einde schooldag

De dag loopt op zijn einde, ook dit moet aan de peuters duidelijk gemaakt worden. Dit doen we met een afsluitverhaal of gesprekje. Jules mag gaan slapen en wij gaan naar huis.

Van 15u30 tot 15u45 kan je u kleuter afhalen aan de schoolpoort daarna start de naschoolse opvang van Ferm. Je mag een extra tussendoortje meegeven om in de opvang op te eten. Noteer op het doosje dat dit voor de opvang is.

Gaat je kind met iemand anders dan gewoonlijk mee naar huis, gelieve dit dan te melden met een briefje in de boekentas.



Wat mag er in onze boekentas?

- 😊 Een drinkbus met water
- 😊 Hapklaar fruit in een doosje, tenzij banaan.
- 😊 Een brooddoos met middagmaal, tenzij warme maaltijd
- 😊 Spullen die de kindjes van thuis meebrengen kunnen zoek geraken of kapot gaan. We hebben speelgoed genoeg in de klas! Indien er iets in thema gevraagd wordt, mag dit wel meegegeven worden.
- 😊 Een tutje of knuffel mag zeker tijdens de eerste schooldagen.



Zindelijkheid

Is je peuter nog niet zindelijk? Dat kan! Zindelijk worden hoort bij één van de zovele ontwikkelingen die je peuter doormaakt. Je kan je kindje niet dwingen om zindelijk te worden, maar voldoende ondersteuning is belangrijk! Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er thuis al gestart is met de zindelijkheidstraining. Pas naar school gaan kan een tegenwerking vormen in de zindelijkheidstraining. Wees daarom ook niet boos wanneer je kind een ongelukje krijgt. In de klas wordt er veel belang gehecht aan de zindelijkheidstraining, maar dit kan de



juf niet alleen. Ook van jullie wordt er verwacht veel met deze training bezig te zijn.

Juf Inge, onze kinderverzorgster helpt ook mee in de begeleiding van de zindelijkheid. Er gebeuren minder ongelukjes als je peuter snel en zelfstandig zijn/ haar broek naar beneden kan trekken. Voorzie dus makkelijke kledij.

Geen stress, hou de zindelijkheidstraining leuk! Met veel liefde, geduld, stimulatie, samenwerking en rust komt dit wel goed.

We beschikken ook over een zindelijkheidsboekje met allerlei tips om de zindelijkheid te stimuleren. Indien je hierin interesse hebt, mag je hier altijd naar vragen.

De logeertas

Onze kleine Jules gaat graag eens een weekend logeren bij een vriendje van onze klas. De peuters kunnen heel wat leuke dingen doen met Jules: Spelen, knuffelen, liedjes zingen, aankleden,... Kortom heel goed voor Jules zorgen!

Op maandag komt Jules weer terug mee naar school. In de logeertas zit een boekje waar je dan een verslag over het weekend kan schrijven. Zo kan je kleuter hier maandag over vertellen in de kring. Een foto is ook altijd welkom!



Klasafspraken



Vanaf 08u15 zijn de juffen aanwezig op de speelplaats. Daar zet je je kleuter af aan de schoolpoort. Om 08u30 gaat de bel en start de schooldag. Neem dus tijdig afscheid van je kleuter en probeer zeker op tijd te komen, het onthaal is een belangrijk moment van de dag!



Mattig, artistiek, twee kleuren

Op donderdag en vrijdag gaan we een uurtje turnen met meester Jelle. Voorzie dus makkelijke kledij en schoenen voor je kleuter. We doen geen turnpantoffels aan!



Wanneer je kleuter jarig is, wordt dit ook gevierd in de klas. Dit vieren we de dag zelf of we spreken een datum af, indien de verjaardag in het weekend of vakantie valt. De jarige mag ook trakteren met iets lekkers, maar geen snoep. Deze dag gaat ook onze verjaardagsknuffel Rikki mee naar huis met de jarige. Rikki mag 1 nachtje blijven logeren.



Elke voormiddag eten we fruit in de klas. Gelieve deze te schillen en in een doosje te stoppen, voorzien van naam. Een banaan mag zo meegegeven worden. Indien je kleuter geen fruit of groente lust, geef dan een extra

boterham mee of een yoghurt. We eten op dit moment geen koek.

Niet vergeten en belangrijk om te weten

-  Schrijf op alle spullen van je kleuter de **naam**:
Sjaal, muts, boekentas, jas, reservekledij,
fruitdoos, drinkbus, brooddoos,...
-  Reservekledij meebrengen. Deze worden in de klas bewaard tot er zich een ongelukje voordoet, dan geef je weer propere kledij mee. Gelieve volgende zaken mee te brengen: **2 broeken, 2 onderbroeken, 2 paar sokken, 1 T-shirt & enkele plastic zakken.** Dit geef je allemaal mee in een schoendoos, voorzien van naam. Wat leuk is, is om de schoendoos ter voorbereiding van school samen met je kindje te versieren.
-  **1 pakje vochtige doekjes en 1 doos zakdoeken** worden meegegeven.
-  Geen speelgoed meebrengen naar de klas! Moest je iets hebben dat te maken heeft met het thema van de week, is dit wel welkom. We kunnen hierover dan vertellen in de klas. Ook dit voorzien van naam.
-  Knutselzak met werkjes wordt voor elke vakantie meegegeven. Na de vakantie breng je de lege zak weer mee naar de klas.

-  Bezoek ook zeker eens de website van onze school: www.denelzas.be
-  Contact tussen de ouders en de juf verloopt via een briefje of via mail: kellynijs@denelzas.be of aan de schoolpoort natuurlijk.
-  De communicatie met de ouders verloopt via gimme (brieven, bestellingen, warme maaltijden,...). Ook het weekverslagje krijg je hierop te zien.
-  Water meegeven in drinkbus en boterhammen enkel in brooddozen. Fruit doen we in een herbruikbaar doosje (tenzij een banaan).
-  In de winter geven we wanten mee, liefst geen handschoenen want deze gaan moeilijker aan. Dit belemmert de zelfstandigheid bij de kleuters. Deze hangen aan een touw in de jas.
-  Op warme zomerdagen vraag ik om je kindje 's ochtends al 1x in te smeren, 's middags worden ze door mij ingesmeerd in de klas met onze zonnecrème.
-  Medicatie mag ik uitsluitend toedienen op doktersvoorschrift. Dit document kan je terug vinden op de schoolwebsite onder 'zorg' -> 'zorg op school' -> 'aanvraag medische handeling'.

Meepiepen in ons klasje

Jullie zijn waarschijnlijk reuze-benieuwd naar de avonturen van je kindje op school. Verlang echter niet dat hij/ zij alles vertelt wat er gebeurt is op school. Het is normaal op deze leeftijd dat ze hier nog niet veel over vertellen. Laat je kind dus gewoon genieten van jouw aandacht als het thuiskomt.

Zijn jullie toch nieuwsgierig? Lees dan zeker ons wekelijks Gimme-berichtje. Dit is een verslagje met foto's over de afgelopen schoolweek. Deze kan je altijd met je peuter bekijken en zo kan er een gesprekje opgestart worden rond de schoolervaringen.

**Wij wensen jullie alvast een
heel fijn schooljaar toe!**



Een kijkje in de klas!





